

Fietstocht op 27 september.

Het weer werkte mee. Het was de enige droge dag in die hele week. 's Morgens nog bewolkt, maar de zon kwam meer en meer en er was vrijwel geen wind. Heel aangenaam dus.

De tocht liep vanaf de Rustende Jager in Udenhout door het vennengebied en de Campina, via Haren terug.

Bij Boshuis Venkraai stond de koffie met gebak klaar en bij kasteel Nemerlaer hebben we uitvoerig geluchd.

We waren met een groep van 10 personen. Dat ging prima. Het was een overzichtelijke groep, gemakkelijk ook om afstand te houden met het fietsen. Ook bij de beide pleisterplaatsen was gelegenheid genoeg om op voldoende afstand van elkaar en van andere bezoekers te kunnen zitten .

Als eerste activiteit na het ingaan van de coronaregels was het zeker een geslaagd uitstapje.

We vertrekken vanaf De Rustende Jager in Udenhout richting Oisterwijk, rijden door naar het vennengebied en de Campina om daarna weer richting Haaren te gaan.

Je zou in de Campina zomaar het volgende tafereel kunnen tegen komen.



Omdat je regelmatig in de schaduw zult fietsen, is het aan te raden een jasje mee te nemen.

De totale afstand ligt rond de 40 km..

Er zullen twee stops zijn, de eerste voor een verfrissing en de tweede voor een hapje.

Op een later tijdstip zullen we doorgeven hoe laat we willen vertrekken Dat is afhankelijk van onze ervaringen tijdens de proefrit.